

Ype praat met Siep de Haan, in 1996 één van de initiatiefnemers van de Amsterdamse Gay Pride.

Siep, ik weet het niet hoor, met die botenparade...

Daar gaan we weer! Luister Ype, dat mag.

Je mag vinden dat er een eenzijdig beeld van homo's naar voren komt.

Dat je je niet kan identificeren met de camp en de glitter die er omheen hangt.

En dat het allemaal te weinig diepgang heeft en niet genoeg inhoud.

Geloof me, ik ken de kritiek.

