

Toespraak van Siep de Haan op de opening van de Arts & Culture Pride Amsterdam 2018



Datum: 27 juli 2018

Locatie: OBA Amsterdam

Dames en Heren.

Mijn naam is Siep de Haan.

Tien dagen geleden ben ik getrouwd!

Na een verloving van 35 jaar, met mijn man Peter Kramer.

Sinds gisteren zijn we terug van onze huwelijksreis.

Naar paradijselijk Mauritius....

Ik kwam er heel laat achter, dat juist dat prachtige Bounty eiland Mauritius, behoort tot de 72 landen waar homoseksualiteit nog steeds verboden is.

Nooit bij stil gestaan.

Doodsangsten stond ik uit.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt op haar site, dat je je op Mauritius 'niet te opvallend homo' moet gedragen.

Dat is in mijn geval wel een dingetje.

Bovendien had Peter de Honeymoon-suite geboekt, voor twee getrouwde homo's. Ik dacht in een blinde paniek, en slapeloze nachten, dat onze romantische 10-daagste honeymoon, best wel eens zou kunnen eindigen, in 5 jaar solitaire gevangenis-straf.

Niets bleek minder waar op Mauritius.

Al direct bij binnenkomst kregen we als pasgetrouwd Man-Man-Stelletje, de huwelijkscadeau's, voor twee mannen.

Iedere avond was het royale bed bedekt met een mozaïek van bloemen. Iedere keer in de vorm van hartjes.

De wetgeving is misschien niet homovriendelijk in Mauritius, de bevolking is dat al wel! Heel hoopvol.

Veranderingen, zoals Emancipatie en Democratie, komen bijna altijd als eerste vanuit de bevolking zelf.

Dan nu het bruggetje naar de voorstelling van vanavond.

Het is een korte voorstelling van 30 minuten.

Het centrale thema is:

Het vieren van de vooruitgang van de Regenboog-gemeenschap, met meer gelijke rechten. Dat is essentieel.

Maar er zijn nog steeds 72 landen, waar homoseksualiteit verboden is.

In sommigen van deze landen, geldt zelfs de doodstraf.

GlitterGods versus Stigma, presenteert het contrast tussen twee verschillende realiteiten: Acceptatie en Discriminatie. Vandaar de dubbele naam.

Jesus De Vega nodigt het publiek uit, om vanaf heel dichtbij, vanaf de catwalk, te ervaren, waarin de wrijving tussen tegengestelde ervaringen zich afspeelt.

Met de ritmische muziek en de fysieke nabijheid van de dansers.

GlitterGods versus Stigma is een ode aan liefde en acceptatie.

En een dank je wel, voor allen, die strijden voor gelijke rechten.

Dames en Heren

ICK Amsterdam is een professionele dans-organisatie.

Zij produceert internationale en educatieve voorstellingen.

Vaak in samenwerking met internationale dansers.

Uw applaus voor ICK Amsterdam en GlitterGods/Stigma.