

Liesbeth List, de dochter van de vuurtorenwachter
Uitgever Luitingh-Sijthoff



Een quote uit het boek over het lied *Heb het leven lief*, pagina 235:

‘Dat veel mensen dit lied op hun eigen manier interpreteren, wordt geïllustreerd door een anekdote van Siep de Haan, mede-initiatiefnemer van de Amsterdam Gay Pride. “Toen ik mij bezighield met de organisatie van de Amsterdam Gay Pride kwamen er regelmatig verzoeken binnen van mensen die graag wilden dat Liesbeth List zou komen optreden. Niet gek als je bedenkt dat er best wat LHBT-jongeren zijn die zich door Liesbeth gesteund voelen. Ik ken een voorbeeld van een jongen die vanwege zijn geaardheid met zijn ouders overhoop lag. Toen heeft Liesbeth zijn ouders opgebeld om hen ervan te overtuigen de relatie met hun kind weer op te pakken. Daarnaast zijn het vooral haar troostrijke en hoopgevende teksten die aanslaan binnen de homogemeenschap. *Heb het leven lief* van Han Kooreneef is daar een goed voorbeeld van. Een positief lied waarin de hoop op een betere wereld doorklinkt.”

‘Eveneens een bijzonder woord van dank voor Siep de Haan en Peter Kramer van het Andreas Cultuur Fonds.

Dit fonds heeft een deel van de projectkosten op zich genomen.

Samen met Harry Westers van Westcord Hotels heeft het fonds bovendien alle logistieke zaken van ons bezoek aan Vlieland geregeld.’